

Sơ Lược Tiểu Sử

Anh Phaolô Nguyễn Minh Tuấn (Paul)

Anh Paul Nguyễn Minh Tuấn sinh ngày 2 tháng 6 năm 1957 tại Hội An, Việt Nam. Thân phụ mẫu là Giáo sư Nguyễn Thúc Hội và bà Phạm Thị Lan. Anh là người con thứ 3 trong một gia đình có 8 người con trai. Vì hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, thân phụ mẫu của anh đã di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và đi dạy tại nhiều nơi tại miền Trung như Huế và Hội An, Quảng Nam trước khi dừng chân ở Phan Rang cho đến ngày vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ. Tuổi thơ của anh chất chứa nhiều kỷ niệm với gia đình, thầy cô và bạn bè từ các trường Tiểu Học Nam Phan Rang và trường Trung Học Duy Tân cho đến ngày mất nước năm 1975.

Anh vượt biên cùng với mẹ và 6 anh em năm 1979. Đến trại ty nạn Pulau Bidong, Malaysia trước khi đến định cư tại Quận Cam, Hoa Kỳ năm 1980. Vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, anh vừa đi làm vừa theo học Đại Học Cộng Đồng Santa Ana College. Sau đó chuyển trường vào Đại Học Cal State Fullerton và tốt nghiệp Cử Nhân Điện Tử năm 1985. Trong thời gian theo học tại Đại Học Cal State Fullerton, anh đã bắt đầu các sinh hoạt cộng đồng và sinh viên như tổ chức văn nghệ trong Hội Sinh Viên Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, anh đã dần thân vào nhiều sinh hoạt tâm linh trong Giáo Hội Công Giáo. Anh khởi sự tham gia nhóm Linh Thao Vào Đồi Westminster vào năm 1986. Anh đã gặp gỡ chị Phan Thanh Hương Huyền ở trong nhóm này và nên duyên vợ chồng vào ngày 6 tháng 1 năm 1990.

Sau một thời gian làm kỹ sư cho Hãng Điện tử Endvco với chức vụ Project Engineer, anh chuyển sang làm nghề địa ốc và thành lập Công Ty RealtySavers mà vẫn còn hoạt động cho tới ngày hôm nay. Trong lãnh vực này, sự cần cù, chân thật và lòng bác ái của anh là những yếu tố mang lại thành công trong thương vụ và quý mến và tin tưởng nơi khách hàng. Lòng bác ái và bao dung cho người gặp khó khăn của anh cũng đã được thể hiện trong nhiều trường hợp trong trách nhiệm quản trị địa ốc.

Anh và chị Huyền có 4 cháu – 2 trai và 2 gái. Sự thành đạt trong lãnh vực học vấn và sự ngoan ngoãn của các cháu ngày hôm nay đã được lót trải với biết bao hy sinh của anh chị trong một cuộc sống rất đơn sơ và khiêm nhường. Anh và chị Huyền đã cố gắng cho con theo học Trường Công Giáo với hy vọng gây dựng được nền tảng đạo đức cho con cái của mình trong xã hội phức tạp tại Hoa Kỳ.

Khi bắt đầu có con cái, anh lại khai phá một sinh hoạt khác cho phù hợp với hoàn cảnh của mình và anh đã thành lập nhóm Gia Đình Trẻ tại Cộng Đoàn Westminster để tạo cơ hội cho cả vợ chồng và con cái cùng có thể sinh hoạt và sống đạo với nhau. Rất đông các anh chị và con cháu trong nhóm này vẫn còn liên lạc và sinh hoạt với nhau như một gia

đình từ năm 1993 đến nay.

Khi các con tới tuổi tham gia Phong Trào Hướng Đạo, anh đã khuyến khích và hướng dẫn các cháu tham gia sinh hoạt trong Liên Đoàn Chi Lăng. Mặc dầu có đũa đã kháng cự trong thời gian đầu, anh vẫn rất kiên nhẫn để tạo cơ hội và khuyến khích các con tìm hiểu thêm về phong trào hướng dẫn thanh thiếu niên này. Anh chị đã sát cánh cùng liên đoàn không những để hỗ trợ con mình mà còn tạo được sự nối kết và sinh hoạt cho các phụ huynh, các trưởng và thành viên trong gia đình hướng đạo. Cho dù các con đã rời phong trào hướng đạo và tình hình sức khỏe trở nên yếu kém, anh vẫn còn tích cực với mọi sinh hoạt với vai trò Chủ Tịch Ban Điều Hành của Liên Đoàn Chi Lăng. Tất cả bốn người con, hai cháu trai nhận được Eagle Scouts và hai cháu gái nhận được Gold Awards, những đẳng cấp cao nhất trong phong trào Hướng Đạo Hoa Kỳ. Thành quả đó trong gia đình anh chị đã thể hiện được bề dày sự đóng góp của anh với các con và gia đình hướng đạo này. Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng đã trở thành một gia đình mới của anh, trong đó tất cả các thành viên đều như là anh em, con cháu trong nhà.

Song song với những sinh hoạt đoàn thể, anh còn đóng góp trong vai trò thư ký cho Ban Chấp Hành của Cộng Đoàn Westminster vào năm 1994. Anh cũng đóng góp nhiều vào các sinh hoạt của Giới Trẻ Công Giáo Cộng Đồng khi cần đến. Anh đã phụ trách kỹ thuật cho Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam (VYC) từ năm 2001 đến năm 2012.

Với gia đình thì anh cũng thường hay thủ vai chủ động cho các sinh hoạt gia đình từ lễ Mother's Day đến giỗ Ba hoặc đám tang của bà con gần xa. Tình yêu gia đình luôn là góc cạnh trân quý trong con tim anh. Anh là người năng nổ nhất trong việc giữ liên lạc với các bà con xa gần. Khi khỏe khi bệnh, anh vẫn thế. Anh được xem là đại sứ trong nhiều quan hệ gia đình nội, ngoại, xa gần, trong nước và ngoài nước. Anh cũng là trung gian và tụ điểm cho mọi quan hệ vui buồn trong gia đình, anh em và con cháu xa gần. Anh có ước nguyện và đã lên kế hoạch được một lần về thăm quê hương nơi bố và mẹ sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc Việt Nam nhưng ước nguyện chưa thành thì anh đã ngã bệnh.

Hành trình bệnh lý tình cờ được lưu ý khởi đi từ lòng bác ái của nghĩa cử hiến máu của anh vào năm 1996. Sau đó, anh nhận được điện thoại khuyên anh nên đi bác sĩ tìm hiểu thêm vì máu anh hiến có vấn đề. Rồi thì anh chính thức mang chứng bệnh hoại máu rất hiếm, gọi là thừa sắc máu, rồi tiến tới loạn sinh tủy xương và sau đó tiến đến cần thay tủy xương.

Trong nhiều năm, anh vẫn âm thầm chữa trị và cũng không thể hiện 'bệnh' hoặc than thở gì với những người thân. Mãi cho đến đầu năm 2020, khi bệnh tình tiến tới giai đoạn cần phải 'thay tủy,' (bone marrow transplant) anh và gia đình như được 'giải thoát' khi kết quả cho thấy anh có được 2 người em hạp tủy, một xác suất rất là hiếm hoi. Thủ tục thay

tủi diễn ra tốt đẹp và anh hồi phục nhanh chóng vào dịp ngày lễ Tạ Ơn năm 2020. Nhưng rồi hơn một năm sau, cơ thể anh bắt đầu có những biến chứng chống lại tủi mới. Bệnh tình anh trở nên nguy cấp hơn trong khoảng 2 tháng cuối đời.

Ai ngờ ngày 13 tháng 11 vừa qua lại là cơ hội để anh chào vĩnh biệt lần cuối đến những người anh thương yêu và quý mến như 2 mẹ, các anh chị em nội ngoại, và những bạn bè thân thiết trong một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng Morton Steak House ở Costa Mesa. Các cháu tổ chức ngày này để kỷ niệm 2 năm anh thay tủi mà trong y khoa gọi là ngày sinh nhật thứ 2 của anh. Từ ngày đó, sức khỏe của anh đã xuống dốc thật nhanh chóng và rồi anh nhập viện được 10 ngày thì từ bỏ cõi trần, truốt bỏ đau đớn thể xác mà yên nghỉ trong Chúa. Anh qua đời trong sự êm ả trong bệnh viện bên cạnh người vợ 32 năm và cả bốn người con quanh giường bệnh, cũng như hầu hết các anh em và con cháu tham dự quay quần với anh qua video zoom vì bệnh viện không cho phép người ngoài vào thăm.

Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi hay nghi ngờ với Thượng Đế rằng một người tốt lành như anh tại sao lại phải mang một căn bệnh khắc nghiệt đến thế? Chưa biết có ai hỏi anh xem anh đã có từng đặt câu hỏi này với Chúa bao giờ không, nhưng chúng ta ghi nhận được ở nơi anh là một đức tin mạnh mẽ, lòng phó thác, và một tinh thần lạc quan, cả cuộc đời của anh đã sống cho vợ con, cha mẹ, anh chị em, xã hội và giáo hội một cách tận tình. Và đó là một sự phi thường.

Cuộc đời của anh Paul Nguyễn Minh Tuấn là cả một gương sáng của sự tận tụy, hy sinh trung thành và can đảm. Xin quý thân bằng quyến thuộc cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Nguyễn Minh Tuấn được hưởng vĩnh phúc nơi Thiên Đàng.